



***Het licht begint te wandelen
door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.***

Ons verhaal (Gods verhaal)

Ik loop

Jij loopt

Hij/zij loopt

Wij lopen

Jullie lopen

Zij lopen



Gods verhaal, ons verhaal

Hij heeft ons
gered uit de
macht van
de
duisternis.



Vriendschap

Beeld van
God,
de onzichtbare,
is Hij.



Vriendschap 2

Eerst was u van hem vervreemd,
maar nu heeft Hij
u met zich
verzoend . . .



Vragen

nu heeft Hij u
door de dood met
zich verzoend om
u **heilig, zuiver** en
onberispelijk bij
zich te brengen.



***Je hebt het witte kleed
gespreid***

***en grassen in een glas
gezet.***

***Dit is de dag waarop de
arbeid rust.***

***De handpalm is geopend
naar het licht.***

