

**Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken
of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw
van wat komt – de werkelijkheid is Christus.
Kolossenzen 2: 16 en 17**

Liturgie

Zondag 14 juli 2019

*In deze dienst worden zr. Annet de Kluyver en br.
Chaniël Bakker bevestigd als oudste*

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Lisa Pieters
Koster: br. Gerben Koolstra
Kinderpreek: br. Niels van Donselaar

Welkom en mededelingen	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Met open armen, Schrijvers voor gerechtigheid
Bemoediging en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	O grote God die liefde zijt, Gezang 481: 1
Gebet voor de dienst	
Thema	De werkelijkheid is Christus
Zingen	Wie in de schaduw Gods mag wonen, Lied 164: 1 en 3
Schriftlezing	Kolossenzen 2: 6 - 23
Kinderpreek en zingen	Zegenliedje – Elly en Rikkert
<i>De kinderen gaan naar de Hofkids groepen</i>	
Zingen	Wat hou ik van Uw huis, Psalmen voor Nu 84
Verkondiging	
Zingen (<i>staande</i>)	Niemand is als U, Lied 153
Dankzegging en voorbede	
Bevestiging/inzegening van Annet de Kluyver en Chaniël Bakker als oudste	
Zingen solo	Weinig is veel, Schrijvers voor gerechtigheid
Zegenen nieuwe oudsten	
Zingen	Zegen den Heer, Lied 95: 1 en 2
Viering avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen Lied 131, Lied 128, Lied 168, Lied 135	
Collecte	Voor Tear
Zingen	Jezus leeft in eeuwigheid, Lied 23: 1
Zegen	
Zingen	Jezus leeft in eeuwigheid, Lied 23: 2

*De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven.
Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.*

