





*I. Het schaap als offerlam – Leviticus 4: 32-35*



A white sheep and its lamb are standing in a green field. The sheep is on the right, facing right, and the lamb is on the left, facing right. The background is a soft, hazy landscape with a blue sky and distant hills.

*I. Het schaap als offerlam – Leviticus 4: 32-35*

*II. Jezus, het Lam van God – Jesaja 53: 4-10*

## *Jesaja 53: 4-10*

- Hij nam onze zonden op zich
- Voor ons welzijn
- Genezing door Jezus



A white sheep and its lamb are standing in a green field. The sheep is on the right, facing right, and the lamb is on the left, facing left. The background is a soft, hazy landscape with rolling hills under a bright sky.

*I. Het schaap als offerlam – Leviticus 4: 32-35*

*II. Jezus, het Lam van God – Jesaja 53: 4-10*

*III. Jezus, de goede herder - wij zijn de kudde*



## Psalm 23

- Jezus, de GOEDE Herder
- Hij zorgt voor ons
- Hij leidt ons
- Hij beschermt ons
- Hij geeft ons moed





# Van Morrison – When will I ever learn to live in God

<https://www.youtube.com/watch?v=ZCLyFGgVdZM>

The sun was setting over  
Avalon  
The last time we stood in  
the west  
Suffering longtime angel  
enraptured like Blake  
Burn out the dross,  
innocence captured again  
Standing on the beach at  
sunset  
Yeah, and all the boats keep  
moving slow  
In the glory of the flashing  
light  
In the evenings glow

De zon ging onder in Avalon  
De laatste keer dat we in het  
westen stonden  
Lang geleden lijdt een engel  
in verrukking zoals Blake  
Verbrand het schuim,  
onschuld opnieuw gevangen  
Staande op het strand bij  
zonsondergang  
Ja, en alle boten blijven  
langzaam bewegen  
In de glorie van het  
knipperende licht  
In de gloed van de avond



When will I ever learn to  
live in God?

When will I ever learn?

He gives me everything I  
need and more

When will I ever learn?

Wanneer zal ik ooit leren  
om in God te leven?

Wanneer zal ik het ooit  
leren?

Hij geeft me alles wat ik  
nodig heb en meer

Wanneer zal ik het ooit  
leren?



You brought it to my  
attention  
That everything that was  
made in God  
Down through centuries of  
great writings and paintings  
Everything was in God  
Seen through architecture of  
great cathedrals  
Down through the history of  
time  
Is and was in the beginning  
and evermore  
Shall ever be

Je hebt het onder mijn  
aandacht gebracht  
Dat alles wat in God is  
gemaakt  
Door de eeuwen heen met  
geweldige geschriften en  
schilderijen  
Alles was in God  
Gezien door architectuur  
van grote kathedralen  
Door de geschiedenis van de  
tijd heen  
Het was er in het begin en  
zal er altijd zijn  
Het zal er zijn



When will I ever learn to  
live in God?

When will I ever learn?

He gives me everything I  
need and more

When will I ever learn?

Wanneer zal ik ooit leren  
om in God te leven?

Wanneer zal ik het ooit  
leren?

Hij geeft me alles wat ik  
nodig heb en meer

Wanneer zal ik het ooit  
leren?



Whatever it takes to fulfill  
his mission  
That is the way we must  
go  
But you've got to do it  
your own way  
Tear down the old, bring  
up the new

Wat er ook voor nodig is  
om zijn missie te vervullen  
Dat is de manier waarop  
we moeten gaan  
Maar je moet het op je  
eigen manier doen  
Haal het oude neer, breng  
het nieuwe naar voren

A white sheep is the central focus of the image, standing in a lush green field. The sheep is facing right, and its wool is bright white. The background is a soft-focus green field, suggesting a rural or pastoral setting. The lighting is natural, and the overall tone is peaceful and serene.

And up on the hillside it's  
quiet  
Where the shepherd is  
tending his sheep  
And over the mountains and  
the valleys  
And the countryside is so  
green  
Standing on the highest hill  
with a sense of wonder  
You can see everything is  
made in God  
Head back down the  
roadside  
And give thanks for it all

En op de heuvel is het stil  
Waar de herder zijn schapen  
hoedt  
En over de bergen en de  
valleien  
En het landschap is zo groen  
Staan op de hoogste heuvel  
met een gevoel van  
verwondering  
Je kunt zien dat alles in God  
is gemaakt  
Ga terug langs de berm  
En wees dankbaar voor alles



When will I ever learn to  
live in God?

When will I ever learn?

He gives me everything I  
need and more

When will I ever learn?

Wanneer zal ik ooit leren  
om in God te leven?

Wanneer zal ik het ooit  
leren?

Hij geeft me alles wat ik  
nodig heb en meer

Wanneer zal ik het ooit  
leren?