

Gemeente van onze Here Jezus Christus.

[Dia 2]

Vandaag gaat het dus over schapen en zo.

Het schaap, of de kleine versie het lam, komt in de bijbel ruim 200 keer voor. Dat is niet niks en dus een dier van belang.

Dat weten wij in Dordrecht natuurlijk maar al te goed. Niet voor niets was het een schaap dat door twee mannen geprobeerd werd Dordrecht binnen te smokkelen. Dat was al in 1866.

In de bijbel komt het schaap of het lam voor in verschillende betekenissen. Vandaag zullen we daar meer over horen.

### **I het schaap als offerlam – Leviticus 4: 32-35**

[Dia 3]

In het Oude Testament, met name in het boek Leviticus lezen we regelmatig over de verschillende offers: het brandoffer, het vrede-offer, het zondoffer en het schuldoffer. Van die 4 offers zijn het brandoffer en zondoffer de meest belangrijke.

Er is heel veel te zeggen over de betekenis van de verschillende offers, over hoe ze uitgevoerd moesten worden en hoe vaak, maar wil daar nu niet heel lang bij stilstaan.

Eén aspect wil ik wel benoemen:

Als je gezondigd had, moest je een offer brengen. Het mocht een geit of een schaap zijn, of, als je dat niet kon betalen, één of twee duiven. Het moest een gaaf dier zijn, dus het kostte je wel wat. Je kunt je er niet vanaf maken met een kneusje.

Door de hand op de kop van het dier te leggen verklaart degene die het offer brengt dat het dier in zijn naam wordt aangeboden en in zijn plaats komt.

Het is ook een volkomen offer. Het moet in zijn geheel in rook opgaan. Helemaal voor God bestemd. Het is tot een lieflijke reuk voor de Heer.

Een geurige gave waar God blij om is.

Een zondoffer lost het zondenprobleem op. Na het offeren zal de Heer de fout vergeven.

In plaats van dat wij die schuld hebben straf krijgen, gaat de straf over op, in dit geval, het schaap.

Na het offeren is de schuld ongedaan gemaakt.

### **II Jezus, het Lam van God – Jesaja 53: 4-10**

[Dia 4]

Dit plaatsvervangend offer van het Oude Testament wordt volkomen in

het offer dat Jezus brengt.

De overeenkomst is dat Jezus ook volmaakt was; Hij was immers zonder zonde.

Maar er is ook een groot verschil. Het offerdier in het Oude Testament had niet veel te kiezen.

Wij geloven dat Jezus Zijn leven vrijwillig heeft gegeven voor ons.

[Dia 5]

In het stuk uit het boek Jesaja wat we gelezen hebben staat het heel duidelijk:

- Hij is zelf het offer
- Hij nam onze zonden op zich voor ons welzijn
- Zijn lijden geeft ons genezing

In bijvoorbeeld de Hebreeënbrief wordt over Jezus gezegd dat Hij het 'Offerlam' is, dat werd geslacht. Christus was het laatste offer om ons mensen voor altijd te bevrijden van de fouten en hen opnieuw in contact te brengen met God. Dankzij Zijn offer is de relatie tussen God en mens hersteld. Offeren zoals in de wet van Mozes is voorgeschreven, is dus niet meer nodig.

Zonden is een oud woord waar we ons misschien ongemakkelijk bij voelen. Dat doen wij toch niet, of tenminste niet heel erg. Toch weten we vaak wel in welke hoek we het voor onszelf moeten zoeken. Het gaat in ieder geval over de dingen die je doet, waarvan je liever niet hebt dat een ander ze ziet of weet van heeft, of dat God het ziet.

Maar dan lezen we dat er in Jezus vergeving is, dat is het evangelie.

In het Oude Testament moest de offeraar zijn hand op het offerdier leggen. Hij moet zich ermee identificeren. Eén worden met zijn offer.

In de Bijbel heet dat geloof. Geloof in Jezus. Het gaat dus ook over de zonde van het ongeloof, je weigering om gehoor te geven aan de oproep van God je te bekeren en Jezus te volgen.

Als jij je hand op Jezus legt, legt God zijn hand op jou en zegt Hij tegen je: 'je bent mijn geliefde kind'. Zo mag je jezelf ook gaan zien: als iemand die vergeven is en verzoend met de Vader. Luther noemt dat: de vrolijke ruil.

Ik zou nu hier kunnen eindigen. Een mooi slot.

Maar de praktijk van het dagelijks leven is vaak zo anders en dan klinken zulke mooie woorden ver weg.

Daarom zo meteen verder.

### **III Jezus, de goede herder - wij zijn de kudde**

[Dia 6]

Het dagelijks leven is vaak zo anders. Gelukkig komt er in de Bijbel nog een ander beeld naar voren waar schapen in voorkomen.

Het volk van God (wij dus) wordt vergeleken met een kudde schapen. Schapen hebben leiding nodig. Ze luisteren naar de stem van de herder. Ze herkennen hun eigen herder.

Dat is Psalm 23.

[Dia 7]

Misschien moeten we even stil staan bij die herder. Wij hebben meestal een nogal romantisch beeld van een herder, maar de herder in Israël stond laag aangeschreven. De herders in Israël waren echter geen slome en dromerige figuren. Het waren sterke, moedige mannen. Om de kudden heen zwierven hyena's, jakhalzen en wolven op zoek naar een prooi. De oosterse herder had veel weg van een Amerikaanse cowboy, maar dan zonder de 'wildwest romantiek'.

In het Johannes evangelie staat dat de herder zijn leven geeft voor zijn schapen. Vanuit de grondtekst staat er dat Hij Zijn leven aflegt en inzet voor de schapen. Hij houdt van hen.

De herder gaat voorop en alle schapen volgen nu hun herder.

Juist dat beeld wordt hier gekozen voor onze Herder Jezus.

En wat doet die herder dan?

We lazen het al:

[Dia 8]

- Hij is goed
- Hij zorgt voor ons
- Hij leidt ons
- Hij beschermt ons
- Hij geeft ons moed

De herder kent elk dier van zijn kudde nauwkeurig.

Jezus wordt de Goede Herder genoemd, dat is in tegenstelling tot de slechte herders, die alleen maar op eigenbelang uit waren. Jezus is de Goede Herder, omdat Hij aandacht voor ieder mens heeft.

Ook dat klinkt mooi, maar lukt het ons om altijd Jezus alleen als enige herder te volgen? Kunnen wij altijd volmondig en zonder schroom zeggen: 'de HEER is mijn herder, alleen Hem volg ik'? Want er zijn genoeg andere herders die we kunnen volgen. Een paar voorbeelden:

Eén van die herders zegt bijvoorbeeld: 'Als het maar goed voelt, dan is het goed'. Veel schapen volgen hem, ze vinden dat een wijze les. Maar je kunt toch niet altijd alleen op je gevoel afgaan? We hebben toch ook verstand gekregen?

Een populaire herder biedt allerlei wijsheden aan. 'Als je dat toonaangevende boek leest en die cursus volgt, dan weet je precies hoe je gelukkig wordt'. Veel schapen volgen hem en vinden dat er best wel



