

Ik weet wel dat je me zolang als ik leef goed zult behandelen, zoals de Heer dat voorschrijft, maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft, zelfs wanneer de Heer al je vijanden een voor een van de aardbodem wegvaagt.

1 Samuel 20: 14

Liturgie

Zondag 13 oktober 2019

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Bastiaan Rodenburg
Koster: br. Pascal Prenger
Kinderpreek: br. Niels van Donselaar

Welkom en mededelingen

Aanvangslied (*staande*) Door Uw genade Vader, Lied 109

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen (*staande*) De kracht van uw liefde, Lied 142

Gebed om de verlichting met Gods Heilige Geest

Uitleg thema *Mag ik dan bij jou*

Zingen O, God kom mijn geding beslechten, Psalm 43: 1, 2

Schriftlezing 1 Samuel 19: 18 – 20: 17

Kinderpreek en zingen

De kinderen gaan naar de Hofkids groepen

Solo Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij

Verkondiging

Zingen (*staande*) You never let go, Matt Redman

Dankzegging en voorbede

Zingen Geest van hierboven, Gezang 477: 1

Avondmaal (*lopend*) en zingen Lied 11, Lied 27, Lied 69, Lied 45

Collecte Voor de Diaconie

Slotlied (*staande*) Omdat Hij leeft, Opwekking 47

Zegen

Zingen (*staande*) Omdat Hij leeft, Opwekking 47



De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.