

Liturgie

Zondag 20 oktober 2019

Voorganger: ds. Rolie Barth
Oudste van dienst: zr. Clarie van Veelen
Koster: br. Gerben Koolstra
Kinderpreek: zr. Jannie Kok



Lucas 15:1-3 en 21-32 Lijdt God aan de wereld?
*Drie personen die zoeken. Wat ze kwijt zijn, is kostbaar voor hen.
Wat een feest als ze vinden. Dat wijst op iets wat er niet staat: verdriet.
Hoeveel verdriet zal de wachtende vader niet hebben geleden om zijn verdwenen zoon?
Zoals Jakob ontroostbaar verdriet leed om zijn doodgevaande Jozef.
Zou God zo lijden om de mensheid?*

Welkom en mededelingen	
Zingen	Wij wachten stil op Gods ontferming, Psalm 33:8
Stil gebed	
Votum en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	Kom en laat ons prijzen, Opwekking 604 Jezus leeft in eeuwigheid, Opwekking 71
Bidden	
Bijbellezing	Lucas 15:1-3 en 11-32
Zingen	Hij is een God van liefde, Psalm 103:3 en 5
Kinderpreek en zingen	Jezus is de goede Herder, Elly enj Rikkert
<i>De kinderen gaan naar de Hofkids groepen</i>	
Zingen	Een rijke schat, Gezang 326:1 en 5
Verkondiging	<i>Lijdt God aan de wereld?</i>
Zingen (<i>staande</i>)	Laat het feest zijn in de huizen, Opwekking 553
Dankgebed en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Lied 24, Lied 116, Lied 155, Lied 167
Collecte, <i>Lied van Micha, solo</i>	Voor Tear
Slotlied	Grote God wij loven U, Gezang 444
Zegen	

De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.