

Liturgie

Zondag 8 december 2019

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Dirk Mudde
Koster: br. Steven Toepoel
Kinderpreek: zr. Jessica Scholten



**Tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.'
Matteus 2: 1 en 2**

Welkom en mededelingen	
Zingen (<i>staande</i>)	Eeuwige God, Lied 144
Bemoediging en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	Op U, Mijn Heiland, Gezang 118: 1 en 2
Aansteken 2e adventskaars	
Zingen	Houd dan de hemel in het oog, Gezang 380: 5
Gebed voor de dienst	
Uitleg Thema	<i>De puzzel van een nieuwe ster!</i>
Zingen	Dit is mijn verlangen: Opwekking 510
Bijbellezing	Genesis 12: 1 – 3, 15: 1 – 6 en Matteus 2: 1 - 8
Kinderpreek en zingen	Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
De kinderen gaan naar de Hofkids groepen	
Zingen	Gij klare zon, gij schone ster, Gezang 128: 5 en 6
Verkondiging	
Zingen (<i>staande</i>)	U die mij geschapen hebt, Opwekking 355
Dankgebed	
Zingen	Aan de maaltijd wordt het stil, Opwekking 705
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Lied 85, Lied 117, Lied 131, Lied 173
Collecte	Alice Langbroek
Zingen	Heer ons God, Lied 76: 1 en 2
Zegen	
Slotlied	Daarom zal, Heer, Lied 76: 4

*De kerkelijke kleur is Paars.
Paars staat voor soberheid, bezinning en inkeer.*