

**'Machtige Heer, mijn koning, mijn God,
zelfs mussen wonen in uw tempel.
Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,
want zij kunnen u altijd danken.'
(Psalm 84: 4a, 5 BGT)**

Liturgie

Zondag 26 april 2020

Voorganger: br. Gerhard Boven
Oudste van dienst: zr. Clarie van Veelen



Welkom	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Wij komen samen tot Gods lof, Lied 125: 1 en 3
Bemoediging en groet	
Stil gebed	
Zingen	Vluchtkerk, Schrijvers voor Gerechtigheid
Gebed voor de dienst	
Thema	
Zingen	Wat hou ik van Uw huis, Psalmen voor Nu 84
Schriftlezing	Mattheüs 10: 29-31 (NBG51)
Kindermoment en zingen	Dank u wel, Oke4ids
Solo	The New 23rd, Ralph Carmichael/arr. John Purifoy
Verkondiging	
Zingen	Ik val niet uit zijn hand, Psalmen voor Nu 16
Dankzegging en voorbede	
Viering Avondmaal	
Zingen	Mijn Toevlucht (Psalm 91), Sela
Collecte	Voor de diaconie
Slotlied	Ga met God, Nieuwe Liedboek 416: 1,2
Zegen	Een Keltische zegenbede

*De kerkelijke kleur is Wit
Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de
feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.*