

***Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden,
zo zend Ik jullie uit'
Johannes 20:21***

Liturgie

Zondag 3 mei 2020

Voorganger: ds. Wim van der Veer
Oudste van dienst: br. Dirk Mudde
Koster: br. Pascal Prenger

Welkom	
Aanvangslied	U roept ons samen als kerk van de Heer, Sela
Votum en groet	
Zingen	Ik zal er zijn, Sela
Gebed	
<i>Elise van der Boom</i>	
Schriftlezing	Johannes 20:19-23 en Matteüs 25:34-36
Kindermoment en kinderlied	
Verkondiging	
Zingen	Vrede zij u, Lied 86
Solo	Heaven's King
Dankzegging en voorbede	
Viering avondmaal en zingen	Blijf met uw genade bij ons, Lied 128
<i>Marga Brouwer en de collecte voor IKOS</i>	
Slotlied	Gebed om zegen, Sela
Zegen	
Zingen	Gezang 411:6



*De kerkelijke kleur is Wit
Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de
feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.*