

***U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven,
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn,
en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.
Romeinen 8: 15***

Liturgie

Zondag 10 mei 2020

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Dirk Mudde
Koster: br. Merijn Koolstra

Welkom	
Aanvangslied	De zon komt op, Opwekking 733
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Jezus ging Gods weg, Schrijvers voor gerechtigheid
Gebed om de verlichting met Gods Heilige Geest	
Thema	<i>De puzzel van het kindschap Gods in coronatijd</i>
Schriftlezing	Lucas 10: 25 – 37, Romeinen 8: 15
Zingen	Heilige Geest van God, Opwekking 343
Kindermoment en filmpje kinderlied	
Solo	Licht dat ons aanstoot, Nieuwe Liedboek 601: 1, 3
Verkondiging	
Zingen	Onze Vader, Lied 123
Dankzegging en voorbede	
Viering Avondmaal	
Zingen	Vrede van God, Opwekking 602
Collectemoment	1e voor Red een kind (coronahulp) 2e voor de Open Hof gemeente
Slotlied	Toekomst vol van hoop, Sela
Zegen	



*De kerkelijke kleur is Wit
Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de
feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.*