

**Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen,
maar om te verkondigen –
en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid,
want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.
1 Korinte 1: 17**

Liturgie

Zondag 14 juni 2020

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Annet de Klyver
Koster: br. Pascal Prenger
Kinderpreek: zr. Hanneke Koolstra

Welkom	
Zingen	U maakt ons een, Lied 25
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Spreek Gij het woord, Lied 124: 3
Gebed om de verlichting met Gods Heilige Geest	
Thema	<i>Alle gepuzzel is het gepuzzel van de liefde</i>
Schriftlezing	Handelingen 9: 17 – 27, 1 Korinte 1: 17
Zingen	Bonum est confidere, Lied 134
Kindermoment + filmpje kinderlied	
Zingen	Meer dan ooit, Opwekking 544
Verkondiging	
Zingen	Anker in de tijd, Opwekking 726
Dankzegging en voorbede	
Viering Avondmaal	
Zingen bij avondmaal	With You o Lord, Lied 119
Collectemoment	Voor Alice Langbroek
Zingen	Ik wil jou van harte dienen, Lied 170: 1 en 3
Zegen	
Slotlied	Ik zal blij zijn als jij blij bent, Lied 170: 4 en 5



De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.