

*'In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – u hoort mijn stem!
Jona 2: 3*

Liturgie

Zondag 13 september 2020

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Annet de Kluijver
Koster: br. Pascal Prenger
Kinderpreek: br. Niels van Donselaar



Welkom	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Met open handen, Schrijvers voor gerechtigheid
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	Weest stil, Lied 168: 2
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Toelichting jaarthema	<i>In het teken van Jona</i>
Schriftlezing	Lucas 11: 29 – 32, Jona 2: 2 – 5
Zingen	Wil je opstaan en Mij volgen? Jona lied 40: 1 en 2
Kindermoment + kinderlied	Jona, Elly en Rikkert
Zingen	Nulpunt, Lied van Job/Jona, Stef Bos
Verkondiging + interactie	
Zingen	You unravel me with a melody, Opwekking 794
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Aan de maaltijd wordt het stil, Opwekking 705
Collecte	1 ^e voor Seed 2 ^e voor de Open Hof Gemeente
Zingen	Onze Vader, Lied 123
Zegen	
Slotlied	Onze Vader, refrein/amen, Lied 123

Liederen voor buiten:

Lied 101 Machtig God sterke Rots

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid

Zingen: Lied 91 Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

*De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven.
Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.*



Crèche en Hofkids 1 – 4 Marieke Deelen, Daniëlle Dekker
Hofkids 7 – 8 Marianne Dubois

Gemeentegezin

- Lola van Pelt is 4 september verhuisd naar een nieuwe instelling; ASVZ, waar ze van maandag tot vrijdag zal wonen. Ze mag elk weekend naar huis. De opname richt zich op verdere stabilisatie en het hervinden van een goed dag- en nachtritme. Overdag zal ze voor dagbesteding naar Sliedrecht gaan. Lola vindt het erg lastig om te verkassen, dus graag jullie gebed voor bemoediging en troost. Kaartjes vindt ze ook nog steeds erg leuk en bewaart ze zorgvuldig. Haar nieuwe adres is: Lola van Pelt, Filips Willemstraat 7, 4141EZ Leerdam.
- Sjane Hoogendijk mag zich zondag 13 september in het HAGA ziekenhuis melden waar dan de neurochirurg een nieuwe elektrode zal plaatsen. In de hoop dat de wond deze keer goed mag genezen. Van harte bidden we Gods zegen op dit hele proces.
- Over anders leren kijken gesproken, samen met de Kandelaarkerk en de Zuidhovenkerk wordt er dit najaar een cursus apologetiek georganiseerd, geloofsverdediging. Zie het bericht hieronder. We bidden dat de cursus mag bijdragen tot een breder en dieper gesprek over geloof en leven in deze tijd.
- Op 15 september hoopt zr. Nelleke de Haan haar verjaardag te vieren. Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Collecte Seed

Seed Netherlands zet zich al bijna 10 jaar in voor de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in de slums en achterstandsgebieden in de omgeving van Kolkata - India. Met dat de organisatie groeit, groeit ook het aanbod mee. De eerste kinderen die 10 jaar geleden zijn gestart, stromen nu door naar vervolgonderwijs, zoals verpleegkunde. Eind 2019 is de eerste student gestart. We willen graag de volgende 4 studenten de kans bieden om door te studeren. De collecte deze zondag is dan ook bedoeld om mee te betalen aan het vervolgonderwijs en de vakopleidingen voor de nieuwe studenten en bevelen wij van harte aan! Groeten van *Team Seed: Renate, Leon, Juliana, Ella, Linda en Sanne*

Groepjes van vier

De Pelgrimstocht organiseert groepjes van vier deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan over je leven en je leven met God.

Belangstelling: meer info op www.pelgrimstocht.org onder kopje samen lopen/ groepsgewijs of neem contact op met *Jaco Boven* info@pelgrimstocht.org

Voedselbank

De krat bij de garderobe staat elke week weer klaar.

In september wordt gevraagd: Soep in blik, pak of zak (géén varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels,

Ook andere houdbare producten mogen in de krat gelegd worden. *Marijanne van der Vegt*

STARTZONDAG 13 september 2020

Thema:

In het teken van Jona

Aantekeningen:



**in het teken
van Jona**

Lezen: Christian Wiman, *Mijn heldere afgrond, Overpeinzingen van een moderne gelovige*. Barneveld 2016.