

**Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee,
en de woede van de zee bedaarde.
Jona 1: 15**

Liturgie

Zondag 11 oktober 2020

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Dieke de Graaf
Koster: br. Pascal Prenger
Kinderpreek: zr. Ineke van Heusden

| | |
|--|---|
| Welkom | |
| Aanvangslied (<i>staande</i>) | Prijs onze Heer, Lied 138 |
| Stil gebed | |
| Bemoediging en groet | |
| Zingen (<i>staande</i>) | Al mijn hoop, Lied 43 |
| Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest | |
| Thema | <i>De zwakke kracht van het goede</i> |
| Schriftlezing | Matteus 10: 1 – 10, 23 – 32 en Jona 1: 13 - 16 |
| Zingen | Jezus ging Gods weg, vers 1, Schrijvers voor Gerechtigheid |
| Kindermoment en kinderlied | Zit je in het donker, Jezus zal er zijn |
| Zingen | Rescue, Lauren Daigle |
| Verkondiging | |
| Zingen | Licht van de wereld, Opwekking 595 |
| Dankzegging en voorbede | |
| Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen | Als alles duister is, Taizé |
| Collecte | Voor de situatie op Moria/Lesbos |
| Slotlied (<i>staande</i>) | Heerlijk is uw Naam, Lied 100 |
| Zegen | |
| Slotlied | Waardig bent U Heer, Lied 100: 3 |



De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven.
Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer' .



**in het teken
van Jona**

Thema deze zondag:

De zwakke kracht van het goede

Leesadvies: Jonathan Sacks,
Een gebroken wereld heel maken,
Verantwoordelijk leven in tijden van crisis.
Skandalon 2016.

Voedselbank

In oktober wordt gevraagd: Fruit in blik, gedroogde vruchten en noten, bijv. walnoten, amandelen. Ook andere houdbare producten mogen in de krat bij de garderobe gelegd worden. *Marjanne van der Vegt*