

Liturgie

Zondag 25 oktober 2020

Michazondag

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Dieke de Graaf
Koster: br. Gerhard Boven
Kinderpreek: zr. Eline Mijster



**13. Als ik mijn slaaf of slavin ooit hun recht ontzegd heb
wanneer wij van mening verschilden,
14. wat zal ik dan beginnen als God voor mij oprijst,
en als Hij mij ondervraagt – wat kan ik dan antwoorden?
15. Maakte Hij hen in de moederschoot niet net als mij,
vormde een en dezelfde ons niet eerder in de moederbuik?
Job 31: 13 – 15**

Welkom	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Met open armen, Schrijvers v, gerechtigheid
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	Welgelukzalig is ieder, Psalm 146c: 3
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Drie verhalen als inleiding op het thema	
Thema	<i>Delen in vrijheid – Michazondag 2020</i>
Schriftlezing	Job 31: 13 – 15 en Lucas 4: 14 - 19
Zingen	Maak ons hart onrustig, Schrijvers v. gerechtigheid
Kindermoment + kinderlied	
Zingen	Freedom I Want, Trinity
Verkondiging deel 1	
Zingen	Gebed om vrijheid: 1 en 2, Sela
Verkondiging deel 2	
Zingen	Gebed om vrijheid: 3 en 4, Sela
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Door liefde sterk bewogen: 1, 5, 6, Iona 16
Collecte	Voor de Diaconie
Slotdia Michazondag	<i>Wat kunnen we doen?</i>
Zingen	Zoekt eerst het koninkrijk, Lied 42: 1 en 2
Zegen	
Slotlied	Zoekt eerst het koninkrijk, Lied 42: 3

De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.