

**Maar ik zal mijn stem in dank verheffen  
en u offers brengen; mijn geloften los ik in.  
Het is de HEER die redt!  
Jona 2: 10**

# Liturgie

## Zondag 1 november 2020

Voorganger: ds. Rein Hoekstra  
Oudste van dienst: br. Bastiaan Rodenburg  
Koster: br. Steven Toepoel  
Kinderpreek: zr. Esther van Middelkoop



Welkom	
Aanvangslied ( <i>staande</i> )	Ik hef mijn ogen, Lied 151
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen ( <i>staande</i> )	Heer ontferm u, Schrijvers voor gerechtigheid
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Ook de donkere wereld herbergt ruimte voor Liefdesliederen</i>
Schriftlezing	Jona 2: 1 – 10, Hooglied 8: 6
Zingen	Je draagt het niet alleen, Matthijn Buwalda
Kindermoment en kinderlied	
Zingen	Want waar ben ik, Lied 124: 2 en 3
Verkondiging	
Zingen	Jezus overwinnaar, Opwekking 832
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal ( <i>lopend</i> ) en zingen	Jezus U bent het licht, Lied 116 Mijn vrede laat ik u, Lied 139
Collecte	Diakonaal AandachtsCentrum
Zingen	Ik weet: Hij heeft mij gered, Opwekking 554
Zegen	
Slotlied	Ik weet: Hij heeft mij gered, Opwekking 554

*De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.*