

Liturgie

Zondag 8 november 2020

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Bastiaan Rodenburg
Koster: br. Gerhard Boven
Kinderpreek: zr. Hanneke Koolstra



**Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen; mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!
Jona 2: 10**

Welkom	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	De zon komt op, Opwekking 733
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	In the Lord I'll be ever thankful, Hemelhoog
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Vreugde in sombere tijden</i>
Filmpje van Zappdoc	
Schriftlezing	Jona 2: 10, 2 Timoteus 2: 3 - 13
Zingen	Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, Elly en Rikkert
Kindermoment en kinderlied	God is altijd heel dichtbij
Een gebaar om te oefenen	
Zingen	Ik val niet uit zijn hand, Psalmen voor nu 16
Verkondiging	
Zingen	Houd Vol, Opwekking 798
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>)	Kom tot ons, o heil'ge Geest, Lied 166 In de Heer vind ik heel mijn sterkte, Taizé
Collecte	Voor de Open Hof gemeente
Zingen	Geprezen zij de Heer, Lied 6: 1
Zegen	
Slotlied	Hij doet ons dankbaar schouwen, Lied 6: 3

De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.