

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel
Matteüs 5 ver 16

Liturgie

Zondag 15 november 2020

Voorganger: ds. Rolie Barth
Oudste van dienst: br. Bastiaan Rodenburg
Koster: br. Gerben Koolstra
Kinderpreek: br. Henk-Jan Scholten

Welkom	
Aanvangslied	O Here, God kom mij bevrijden, Psalm 43:3, 4, 5
Stil gebed	
Votum en groet	
Zingen	Alles wat adem heeft, Gezang 21:1 en 3
Zingen	Bron van licht en leven, Opwekking 180
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Schriftlezing	Matteüs 4:25-5:16
Zingen	Looft de Here, alle gij volken, Opwekking 54
Kindermoment en kinderlied	'Parel in Gods hand'
Zingen	Een rijke schat van wijsheid, Gezang 326: 1, 4
Verkondiging	<i>Jullie zijn het licht van de wereld</i>

*Thema: Als deze woorden goed tot je doordringen zijn ze nogal schokkend!
Jezus die zelf het licht van de wereld is, wijst op zijn volgelingen en zegt:
jullie zijn het licht van de wereld! En dat is niet in de eerste plaats een opdracht,
maar een geschenk!*

Zingen (<i>staande</i>)	Jezus hoop van de volken, Opwekking 618
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Wees stil, Lied 168 Heer hier aanwezig, Lied 159 Bonum est confidere, Lied 134
Collecte	Stichting Present Dordrecht / Papendrecht
slotlied	Laat het feest zijn in de huizen, Opwekking 553
Zegen	
Zingen	Laat het feest zijn in de huizen, Refrein

De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.

