

**Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven?
Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël?
Mijn hart wordt verscheurd,
door barmhartigheid word ik bewogen.
Hosea 11: 8**

Liturgie

Zondag 22 november 2020

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Bastiaan Rodenburg
Koster: br. Steven Toepoel
Kinderpreek: zr. Clarie van Veelen



Welkom en mededelingen	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Wij komen samen tot Gods lof, Lied 125: 1 en 4
Groet en bemoediging	
Zingen	Jezus U bent het licht, Lied 116
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Zingen	Jezus U bent het licht, Lied 116
Thema	<i>Een lichtstraal op het innerlijk leven van God</i>
Zingen	O, waar wil je heen gaan?
Schriftlezing	Hosea 11: 1 - 11
Kindermoment + zingen	Ik zag een kuikentje, Elly en Rikkert
Zingen	Een vogel, ze broedt Iona - vers 1 en 2
Verkondiging	
Zingen	Een vogel, ze broedt Iona - vers 3 en 4
Gedenken overledenen	
Zingen	Stil mijn ziel, wees stil, Opwekking 717
Voorbede & dankzegging – eindigend met Onze Vader	
Zingen	Abba Vader, Lied 91
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Daar waar liefde woont, Lied 135
	Uw barmhartigheid, Lied 167
Collecte	Voor de Diaconie
Slotlied	Vrede zij u, Lied 86: 1 en 2
Zegen	
Zingen	Ontvang mijn Geest, Heilige Geest, Lied 86: 3

De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.