

**De inwoners van Ninevé geloofden God;
ze riepen een vasten uit en iedereen,
van hoog tot laag,
hulde zich in een boetekleed.
Jona 3: 5**

Liturgie

Zondag 3 januari 2021

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Dirk Mudde
Koster: br. Steven Toepoel
Kinderpreek:

Welkom	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Eeuwige God, Lied 144
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	Come let us worship, Lied 131
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Jezus zegt: Ik ben het brood dat leven geeft</i>
Schriftlezing	Jona 3: 1 – 5, Johannes 6: 25 - 42
Zingen	Ik ben, Sela
Kindermoment + kinderlied	
Zingen	Hij kwam bij ons heel gewoon, Lied 90: 1, 4
Verkondiging	
Zingen	Prachtige God, Opwekking 626
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Opwekking 705 Aan de maaltijd
Collecte	Voor de Diaconie
Zingen	Vrede van God, Opwekking 602: 1 en 2
Zegen	
Slotlied	Heilige Geest, Opwekking 602: 3



De kerkelijke kleur is Wit.

Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.