

Liturgie

Zondag 24 januari 2021

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Dirk Mudde
Koster: br. Gerhard Boven
Kinderpreek: zr. Esther van Middelkoop



De koning liet in Nineve omroepen:
'Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit.
De dieren mogen niet grazen of water drinken.
Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen.
Jona 3: 7, 8a

Welkom	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Met open handen, Schrijvers voor gerechtigheid
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Heer, wijs mij uw weg, Opwekking 687: 1 en 2
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Jezus zegt: Ik ben de goede herder</i>
Schriftlezing	Jona 3: 6 - 8, Johannes 10: 1 - 18
Zingen	God is mijn Herder, Opwekking 790
Kindermoment + kinderlied	
Zingen	Wil je opstaan en Mij volgen? Iona 40: 1, 2, 4
Verkondiging	
Zingen	Worthy is the Lamb/ Agnus Dei, Opwekking 633
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Mijn ziel verstilt in rust en vrede, Lied 129
Collecte	Voor het werk van Alice Langbroek
Zingen	Prijs onze Heer, Lied 138
Zegen	
Slotlied	Prijs onze Heer, Lied 138

De kerkelijke kleur is Groen.
Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven.
Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.