

**Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven,
kwam hij terug op wat hij bedreigd had hun aan te doen,
en Hij deed het niet.
Jona 3: 10**

Liturgie

Zondag 31 januari 2021

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Dirk Mudde
Koster: br. Steven Toepoel
Kinderpreek: zr. Jessica Scholten

Welkom	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Machtig God sterke Rots, Lied 101
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Hart, onrustig vol van zorgen, Psalm 42: 7
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven</i>
Schriftlezing	Jona 3: 9, 10, Johannes 11: 1 – 4, 20 - 32
Zingen	Weest niet bevreesd, vers 1 en 4
Kindermoment + kinderlied	Het voelt zo goed om met vrienden te zijn
Zingen	Alles draai om Hem, Soul Survivor
Verkondiging	
Zingen	Vul dit huis met Uw glorie, Opwekking 815
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (<i>lopend</i>) en zingen	Aan de maaltijd wordt het stil, Opwekking 705
Collecte	Voor de Diaconie
Zingen	Peace be with you, Lied 141
Zegen	
Zingen	Peace be with you, Lied 141



*De kerkelijke kleur is Groen.
Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven.
Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.*