

**'Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad,
waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen
die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen,
en dan nog al die dieren?'**

Jona 4: 11

Liturgie

Zondag 11 april 2021

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Clarie van Veelen
Koster: br. Gerhard Boven
Kinderpreek: zr. Eline Mijster

Welkom	
Aanvangslied (staande)	De zon komt op, Opwekking 733
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Nu jaagt de dood, Lied 65: 3 en 4
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Van ergernis naar genade</i>
Zingen	Samen in de naam van Jezus, Lied 92: 1 en 2
Schriftlezing	Jona 4: 1 – 4, Lucas 24: 13 - 32
Kinderpreek en lied	
Zingen	U bewaart het overzicht, Schrijvers voor Gerechtigheid
Verkondiging	
Zingen	God wijst mij een weg, Opwekking 429
Dankzegging en voorbede	
Viering Avondmaal en zingen	Ik volg mijn Herder en mijn Heer/ The Lords My Shepherd – Stuart Townsend
Collecte	Voor de Open Hof gemeente
Slotlied	Dwars door het vuur, Lied 147
Zegen	
Zingen	Dwars door het vuur, Lied 147



De kerkelijke kleur is Wit

Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.