

Liturgie

Zondag 21 november 2021

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. Chaniël Bakker
Koster: br. Merijn Koolstra
Kinderpreek: zr. Ineke van Heusden



**Hij vond zijn volk in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar.
Hij omringde zijn volk met zorg en met liefde, koesterde het als zijn
oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt.
Deuteronomium 32: 10 – 11a**

Welkom en mededelingen	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Prijs onze Heer, Lied 138
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Nog voordat je bestond, Opwekking 599
Gebet om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>In de vrijheid Gods?</i>
Schriftlezing	Deuteronomium 32: 1 - 12
Kinderpreek en zingen	Je hoeft niet bang te zijn
	<i>Kinderen gaan naar de Hofkids groepen</i>
Zingen	Heer ik kom tot U, Opwekking 488
Verkondiging	
Zingen	Jezus leeft in eeuwigheid, Lied 23
Gedenken overledenen	
Zingen	Blij mij nabij, Nieuwe Liedboek 247: 1, 2 en 3
Belofte	
Voorbede & dankzegging	
Solo	Onze Vader in de hemel, Nieuwe Liedboek 1006
Avondmaal (lopend) en zingen	Wie in de schaduw Gods, Nieuwe Liedboek 91a U bent mijn schuilplaats Heer, Lied 93
Collecte	Voor de Open Hof gemeente
Slotlied	Ga met God, Nieuwe Liedboek 416: 1 en 2
Zegen	
Zingen	Ga met God, Nieuwe Liedboek 416: 3 en 4

De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.