

**Roep ik in mijn nood tot de Heer,  
Hij geeft mij antwoord.  
Bevrijd mijn ziel, Heer, van lippen die liegen,  
van de tong die bedriegt.  
Psalm 120: 1 en 2**

## Liturgie

Zondag 2 januari 2022

Voorganger: ds. Rein Hoekstra  
Oudste van dienst: zr. Lisa Pieters  
Koster: br. Piet Hoogendijk  
Kinderpreek: zr. Jessica Scholten



Welkom en mededelingen	
Aanvangslied ( <i>staande</i> )	Met open handen, Schrijvers voor gerechtigheid
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen ( <i>staande</i> )	Here der heren, Lied 28
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Wat komt op de eerste plaats?</i>
Schriftlezing	Romeinen 1: 25, Psalm 120
Zingen	Zij zit als een vogel, Nw Liedboek 701: 1, 2, 4
Kindermoment + kinderlied	
Zingen	Licht van de wereld, Opwekking 595
Verkondiging	
Zingen	Abba Vader, Lied 91
Slideshow m.b.t. de sterrenjacht.	
Dankzegging en voorbede	
Viering Avondmaal en zingen	Aan de maaltijd, Opwekking 705
Collecte	Voor de Diaconie
Zingen	Ik wil jou van harte dienen, Lied 170: 1 en 3
Zegen	
Slotlied	Ik zal blij zijn als jij blij bent, Lied 170: 4 en 5

*De kerkelijke kleur is wit. Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.*