

**Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid  
vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer  
in zijn dienst te stellen.  
Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.  
Romeinen 12: 1**

## Liturgie

# Zondag 27 februari 2022

Voorganger: ds. Rein Hoekstra  
Oudste van dienst: zr. Lisa Pieters  
Koster: br. Gerhard Boven  
Kinderpreek: zr. Ineke van Heusden



Welkom en mededelingen	
Aanvangslied ( <i>staande</i> )	Eeuwige God, lied 144
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen ( <i>staande</i> )	En de Geest en de Bruid, Lied 24
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Het appel van de ware eredienst</i>
Solo	Hold on to me, Lauren Daigle
Schriftlezing	Romeinen 12: 1 - 8, Psalm 132
Zingen	Geprezen zij de Heer, Lied 6: 1 en 2
Kindermoment en zingen	Laat zo je licht maar schijnen, Elly en Rikkert
Zingen	Zomaar een dak, Nieuw Liedboek 276: 1 en 3
Verkondiging	
Zingen ( <i>staande</i> )	Laat het feest zijn in de huizen, Opwekking 553
Dankzegging en voorbede	
Avondmaal (lopend) en zingen	Jezus U bent het licht, Lied 116 In de Heer vind ik heel mijn sterkte, Taizé The kingdom of God, Taizé
Collecte	Voor de Diaconie
Zingen ( <i>staande</i> )	Zegen ons Heer, Lied 95: 1, 2
Zegen	
Zingen	Dank U Heer, Lied 95: 3

*De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.*