

# Liturgie

## Zondag 13 maart 2022

Voorganger: ds. Rein Hoekstra  
Oudste van dienst: zr. Anitha Schrijver  
Koster: br. Gerben Koolstra  
Kinderpreek: br. Henk Jan Scholten



**Een wetgeleerde vroeg:**  
**'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'**  
**Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?'**  
**Lucas 10: 25 en 26**

Welkom en mededelingen	
Aanvangslied ( <i>staande</i> )	Ik hef mijn ogen, Opwekking 640
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen ( <i>staande</i> )	Wij eren en aanbidden U, Lied 27
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>In het licht van Zijn aangezicht: Het enig Noodzakelijke (2e zondag in de 40 dagentijd)</i>
Zingen	Bij U ben ik thuis, Opwekking 625
Schriftlezing	Lucas 10: 25 - 37
Kinderpreek en zingen	
Zingen	Maak ons hart onrustig, Schrijvers v. gerechtigheid
Verkondiging	
Zingen ( <i>staande</i> )	Zegen mij op de weg, Opwekking 710
Dankzegging en voorbede	
Bevestiging/inzegening van Jan-Harm Wibbens als oudste pastoraat	
Zingen	Ik zal er zijn, Opwekking 770
Zingen	Zegen hem Heer, Lied 95: 1 en 2
Viering Avondmaal en zingen	Ubi Caritas, Lied 135 Come let us worship, Lied 131 With you o Lord, Lied 119
Collecte	Voor de Open Hof gemeente
Slotlied	Jezus, leven, Nieuw Liedboek 575: 1
Zegen	
Zingen	Dank zij U, o Heer, Nieuw Liedboek 575: 6

*De kerkelijke kleur is Paars.  
Paars staat voor soberheid, bezinning en inkeer.*