

Charlie Mackesy

'Wat lijkt jou de  
grootste tijdverspilling?'



'Jezelf met anderen  
vergelijken,' zei de mol.

'Ik vraag me af of er  
ook een school is waar  
je kunt afleren.'



De jongen, de mol,  
de vos en het paard

**Wat staat er  
in de wet geschreven?**

**Wat leest u daar?**



**Wie  
is  
mijn  
naaste?**



**Exodus 18 – Jetro geeft Mozes raad**

**Een priester**



**en een  
Leviet**



# De barmhartige Samaritaan

# De jongen en de mol

'Wat lijkt jou de  
grootste tijdverspilling?'



'Jezelf met anderen  
vergelijken,' zei de mol.

'Ik vraag me af of er  
ook een school is waar  
je kunt afleren.'



# Wat wil je afleren?

Dit is **de gezindheid**

**die Christus Jezus had,**

die zich niet vasthield aan zijn gelijkheid  
aan God,

maar er afstand van deed.

Hij nam de gestalte aan van een slaaf en  
werd gelijk aan een mens.