

'Wanneer jullie bidden, zeg dan: "Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving."
Lucas 11: 2 - 4

Liturgie

Zondag 27 maart 2022

In deze dienst zullen Bianca Brouwer, Paula en Elanor Bakker en Mirthe Vlot worden gedoopt.

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Anitha Schrijver
Koster: br. Piet Hoogendijk
Kinderpreek: zr. Lisa Pieters



Welkom en mededelingen	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Met open handen, Schrijvers voor gerechtigheid
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Nog voordat je bestond, Opwekking 599
Gebed om de Heilige Geest	
Thema	<i>In het licht van Zijn aangezicht: Heer, leer ons bidden.</i>
Presentatie van degenen die belijdenis doen en gedoopt worden	
Bijbellezing	Lucas 11: 1 – 13
Zingen	Als er vergeving is, Opwekking 629
Verkondiging	
Zingen (<i>staande</i>)	De geloofsbelijdenis, Opwekking 347
Kinderpreek en zingen	Een parel in Gods hand
Belijdenis en doop Bianca en Paula	
Solo	Thank You, Jesus Army
Lied	Verbonden met vader en moeder (uit 'Geroepen om te zingen' nr 79)
Dopen Elanor en Mirthe	
Kinderlied	Zegenliedje, Elly & Rikkert Zuiderveld
Dankgebed	
Collecte	Voor de Diaconie
Slotlied (<i>staande</i>)	Heerlijk is uw Naam, Lied 100: 1
Zegen	
Slotlied	Waardig bent U Heer, Lied 100: 3

*De kerkelijke kleur is Wit.
Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus.
Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.*