

***Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.
Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'***
Johannes 13: 34 en 35

Liturgie

Zondag 15 mei 2022

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: br. André Minderman
Koster: br. Steven Toepoel
Kinderpreek: zr. Lisa Pieters



Welkom en mededelingen
Aanvangslied (*staande*) Jezus leeft in eeuwigheid, Lied 23
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen (*staande*) Wees stil, Lied 168 1 en 2
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest
Thema *Leef in het perspectief van Christus!*
Zingen O Jezus, die de Christus zijt, Gezang 254
Schriftlezing Mattheüs 13: 1 – 13, Johannes 13: 31 - 35
Kindermoment en zingen
De kinderen gaan naar de Hofkidsgroepen
Zingen Heer, wijs mij uw weg, Opwekking 687: 1 en 2
Verkondiging
Zingen (*staande*) Zegen mij op de weg, Opwekking 710
Dankzegging en voorbede
Avondmaal en zingen Als een hert, Lied 85
Come let us worship and bow down, Lied 131
Machtig God sterke Rots, Lied 101
Collecte Voor de Diaconie
Slotlied (*staande*) Mijn hoop is op U Heer, Lied 107
Zegen
Zingen Mijn hoop is op U Heer, Lied 107

De kerkelijke kleur is Wit. Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven!