

***'Later zal de pleibezorger, de heilige Geest
die de Vader jullie namens mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen
wat ik tegen jullie gezegd heb.'***
Johannes 14: 26

Liturgie

Zondag 22 mei 2022

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Dieke Slot
Koster: br. Piet Hoogendijk
Kinderpreek: zr. Jessica Scholten



Welkom en mededelingen	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Loof de Koning, Gezang 460: 1 en 2
Stil gebed	
Bemoediging en groet	
Zingen	Groot is uw trouw, Lied 7: 1
Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest	
Thema	<i>Wat als het geloof bij je vandaan glijdt?</i>
Zingen	Spreek Gij het woord, Lied 124: 3
Schriftlezing	Johannes 14: 1 – 7, 22 - 31
Kinderpreek en zingen	
Zingen	Ik val niet uit zijn hand, Psalmen voor nu 16
Verkondiging	
Zingen (<i>staande</i>)	Welkom Heil'ge Geest van God, Lied 169
Dankzegging en voorbede	
Viering Avondmaal en zingen	Heer uw bloed dat reinigt mij, Lied 102 O grote God die liefde zijt, Gezang 481: 1 en 3 Neem mijn leven, Gezang 473: 1 en 2, 9 en 10
Collecte	Voor Dordtse Evangelisatie. / Broodnodig
Zingen	U die mij geschapen hebt, Opwekking 355
Zegen	
Zingen	U die mij geschapen hebt, Opwekking 355

De kerkelijke kleur is Wit. Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.