

**Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit,
raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.'
Tekst Markus 1:41**

Liturgie

Zondag 1 mei 2022

Voorganger: ds. Alice Langbroek
Oudste van dienst: zr. Dieke de Graaf
Koster: br. Merijn Koolstra
Kinderpreek: br. Henk Jan Scholten



Welkom en mededelingen	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	Met open armen, Schrijvers voor Gerechtigheid
Stil gebed	
Votum en groet	
Zingen (<i>staande</i>)	Wie zo leeft, Psalmen voor nu 15
Gebed om de verlichting met de heilige Geest	
Introductie preek	<i>Huidvraat, een huidziekte die onrein maakt.</i>
Thema	<i>Welkom thuis bij God</i>
Schriftlezing	Markus 1:35-45
Zingen	Tot u, o Heer, Psalm 69: 4 en 5
Kinderpreek en kinderlied	
<i>De kinderen gaan naar de Hofkidsgroepen</i>	
Verkondiging	
Zingen (<i>staande</i>)	Maak mij rein voor U, Opwekking 427
Dankzegging en voorbede	
Zingen	Laat Uw vrede heersen, Opwekking 501
Viering avondmaal en zingen	Heer, hier aanwezig, Lied 159 Eat this bread, Lied 155 Hier in uw heiligdom, Lied 172 Kom, nu is de tijd, Lied 173
Collecte	Voor de Voedselbank
Zegen	
Zingen	Amen, amen, amen
Zingen	Wilhelmus, Gezang 411 vers 1 en 6

De kerkelijke kleur is Wit. Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.

