

**'En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel' Jullie zijn een koninkrijk van priesters
1 Petrus 2:5,9b**

Liturgie

Zondag 12 juni 2022

Voorganger: ds. Wim van der Veer
Oudste van dienst: zr. Anitha Schrijver
Koster: br. Merijn Koolstra
Kinderpreek: zr. Hanneke Koolstra



Welkom en mededelingen	
Aanvangslied (<i>staande</i>)	U brengt ons samen, Sela
Votum en zegengroet	
Zingen (<i>staande</i>)	Juicht want Jezus is Heer, Lied 78
Gebed voor de dienst	
Solo	Dansen in de regen
Schriftlezing	1 Petrus 2:4-10 en Psalm 133
Zingen	Zo mooi als mensen, Psalmen voor nu 133
Kinderpreek en zingen	
<i>De kinderen gaan naar de Hofkidsgroepen</i>	
Verkondiging	
Zingen	Zing een nieuw lied, Gezang 320:1,3,4
Dankzegging en voorbede.	
Viering Avondmaal en zingen	U bent mijn schuilplaats, Lied 93 Mijn ziel verstild, Lied 129 Daar waar liefde woont, Lied 135 En de Geest en de bruid, Lied 24
Collecte	Voor Open Doors
Zingen	Wat hou ik van uw huis, Psalmen voor nu 84: 1,2,3
Zegen	
Zingen	Peace be with you, Lied 141

De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'.