

Liturgie Kerstmorgen

Zondag 25 december 2022

Voorganger: ds. Rein Hoekstra
Oudste van dienst: zr. Anitha Schrijver
Kosters: br. Gerhard Boven, br. Merijn Koolstra



**Magiërs uit het Oosten vroegen:
'Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'
Matteus 2: 2**

Zingen	Komt, verwondert, Gezang 478: 1 en 4
Kerstgroet en bemoediging	
Zingen	Kom tot ons, de wereld wacht, Gezang 433: 1 en 4
Toelichting thema	<i>Een reis vol verlangen, wij konden niet wachten</i>
Filmpje	<i>De reis van de drie wijzen</i>
Sela	Wij lopen in een lange stoet
* Bij het lied van Sela wordt er ook toneel gespeeld	
*Als de bel klinkt mogen de kinderen met hun instrumentje naar voren komen	
Lied	Tingeling kom maar binnen
Gebet	
Lezen	Matteus 2: 1 – 12
Filmpje	<i>Real Life Christmas Story</i>
Solo	Verwachten, Sela
Meditatie	<i>Een reis vol verlangen, wij konden niet wachten.</i>
Zingen	Heer Uw licht, Lied 105: 1 en 3
Danken	
Collecte	Voor St. Present
Zingen	Eer zij God in onze dagen, Gezang 487
Zegen	
Zingen	Ere zij God

De kerkelijke kleur is wit. Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven.